

PSALM 101 MISERICORDIAM ET IUDICIUM



Van goedheid en recht WIL IK ZINGEN
en zingen een LIED VOOR U, O HEER

Ik streef naar een ZUIVER LEVEN
wanneer zult GIJ, HEER, TOT MIJ KOMEN ?

In mijn huis zal ik mij oprecht van HART GEDRAGEN
en mij geen KWAAD VOOR OGEN STELLEN

Ik haat de daden der GODDELOZEN
zoiets KLEEF NIET AAN MIJ VAST

Een verdorven hart zij VER VAN MIJ
Van KWAAD WIL IK NIETS WETEN

Wie heimelijk zijn NAASTE BE-LASTERT
Ik DWING HEM OM TE ZWIJGEN

Wie hooghartig van ogen en TROTS VAN HART IS
-DIE ZAL IK NIET DULDEN

Mijn ogen zoeken de getrouwen IN HET LAND
op-DAT ZIJ BIJ MIJ WONEN

Hij die eerlijk VAN GEDRAG IS
hij ZAL MIJN DIENAAR ZIJN

In mijn hujs zal geen be-DRIEGER WONEN
wie leugens spreekt be-STAAT NIET VOOR MIJN OGEN

Elke morgen breng IK TOT ZWIJGEN
alwie niet DEUGEN IN DIT LAND

Zo wordt de stad van de HEER GEZUIVERD
van HEN, DIE KWAAD BEDRIJVEN

Ere