

## PSALM 120 AD DOMINUM



Ik riep tot de heer toen IK IN NOOD WAS  
en HIJ HEEFT MIJ VERHOORD

Verlos mij van lippen, die LIEGEN, HEER  
van de TONG, DIE MIJ BEDRIEGT

Wat zal hij jou doen, waar-MEE JOU LONEN ?  
jij , TONG, DIE MIJ BEDRIEGT ?

Met de scherpe pijlen VAN EEN KRIJGSMAN  
met de gloeiende HOUTSKOOL VAN DE BREM

Ik moest helaas in MESJEK LEVEN  
bij de tenten van KEDAR MOEST IK WONEN

Veel te lang al MOET IK WONEN  
bij HEN, DIE VREDE HATEN

Ik ben voor vrede, maar ALS IK SPREEK  
Zijn ZIJ SLECHTS UIT OP OORLOG

Ere