

PSALM 13 USQUE QUO DOMINE



Hoe lang nog, heer, blijft gij MIJ VERGETEN ?
hoe lang nog uw ge-LAAT VOOR MIJ VERBERGEN ?
hoe lang nog kwelt mij de zorg van binnen *
en klaagt mijn hart DAG NA DAG
hoe lang nog zal mijn VIJAND OP MIJ NEERZIEN ?

Zie naar mij, antwoord mij, HEER, MIJN GOD
verlicht mijn ogen,*
zodat ik niet INSLAAP IN DE DOOD
laat mijn vijand niet kunnen zeggen : *
hij is in ONZE MACHT
laat mijn belagers niet juichen, *
om-DAT IK HET BEGEEF

Maar ik verlaat mij OP UW GOEDHEID
mijn HART JUICHT OM UW REDDING
zingen zal ik VOOR DE HEER,
hij HEEFT MIJ WELGEDAAN

Ere