

PSALM 142 VOCE MEA AD DOMINUM



Mijn stem ROEPT DE HEER
om ont-FERMING SMEEK IK HEM

Ik stort mijn hart VOOR HEM UIT
en ik SPREEK HEM VAN MIJN NOOD:

Als ik de moed verlies *
dan kent GIJ MIJN WEG
telkens als ik mijn weg wil gaan *
vind ik een VALSTRIK UITGEZET

Ik kijk of er een helper is EN ONTDEK
dat zich geen MENS OM MIJ BEKOMMERT

Geen plaats om nog naar TOE TE VLUCHTEN
niemand die OM MIJN LEVEN GEEFT

Nu richt ik mij tot U, O HEER
gij zijt mijn toevlucht, *
mijn deel IN HET LAND DER LEVENDEN

Luister NAAR MIJN SMEKEN
ik ben aan het EINDE VAN MIJN KRACHTEN

Verlos mij van hen, die MIJ VERVOLGEN
want zij ZIJN TE STERK VOOR MIJ

Leid mij uit mijn kerker *
zodat ik uw NAAM KAN PRIJZEN
de rechtvaardigen zullen mij omringen *
omdat gij MIJ HEBT WELGEDAAN

Ere