

PSALM 146 LAUDA ANIMA MEA



Zing, mijn ziel, de LOF VAN DE HEER
hem wil ik PRIJZEN HEEL MIJN LEVEN
ja, zo lang ik ZAL BESTAAN
blijf ik ZINGEN VOOR MIJN GOD

Leg uw lot niet in handen van hen, die heersen *
of van enig MENSENKIND
want bij HEM IS ER GEEN HULP
wanneer zijn adem stopt keert hij in de AARDE TERUG
nog diezelfde DAG VERGAAN ZIJN PLANNEN

Gelukkig de man *
wiens hulp de god van JAKOB IS
wiens hoop is gevestigd OP DE HEER, ZIJN GOD
die hemel en aarde HEEFT GEMAAKT
de zee en ALLES WATER IN IS

Die zijn belofte HOUDT IN EEUWIGHEID
die RECHT DOET AAN VERDRUKTEN
die VOEDSEL GEEFT →
aan HEN, DIE HONGER HEBBEN

De heer maakt de ge-BOEIDEN LOS
de heer opent de OGEN VAN DE BLINDEN
de heer richt hen op, die ver-NEDERD ZIJN
de heer heeft hen, die trouw zijn lief *
de HEER BEHOEDT DE VREEMDELING

Weduwen en wezen STAAT HIJ BIJ
maar de weg van ZONDAARS MAAKT HIJ KROM
de heer zal eeuwig KONING ZIJN
en uw god, o Sion, van geslacht op geslacht *
ALLE-LU-IA

Ere