

PSALM 149 CANTATE DOMINO



Zingt een nieuw lied VOOR DE HEER
waar vromen bij-EEN ZIJN BRENGT HEM LOF

Laat Israel blij zijn OM ZIJN MAKER
de kind'ren van Sion JUICHEN OM HUN KONING

Laat hen zijn naam met DANSEN LOVEN
zijn lof met TROM EN LIER BEZINGEN

Want de heer schept vreugde IN ZIJN VOLK
oetmoedigen TOOIT HIJ MET ZIJN HEIL

De vromen zullen jubelen OM ZIJN LUISTER
en tot OP HUN RUSTPLAATS JUICHEN

De roem van god is OP HUN LIPPEN
het tweesnijdend ZWAARD VAST IN HUN HAND

Om zich te wreken OP DE VOLKEN
om te ver-GELDEN AAN DE NATIES

Hun koningen te DOEN IN BOEIEN
hun edelen IN DE IJZERS TE SLAAN

Om hun vonnis te voltrekken, zo-ALS GESCHREVEN
dat is de luister van al zijn vromen *
ALLE-LU-IA

Ere