

PSALM 36 DIXIT INIUSTUS



In het hart van de zondaar SPREEKT HET KWAAD
hij heeft GEEN ONTZAG VOOR GOD

Hij sust ZIJN GEWETEN
zodat hij zijn zonden NIET KAN ZIEN EN HATEN

De woorden uit zijn mond zijn leugens EN BEDROG
zijn daden zijn niet LANGER WIJS EN GOED

Zelfs op zijn bed denkt HIJ ZIJN KWAAD UIT
hij kiest de weg ten goede niet * en WIJST HET KWAAD NIET AF

Uw goedheid, heer, reikt TOT DE HEMEL
uw TROUW TOT AAN DE WOLKEN

Als de hoogste bergen is UW GE-RECHTIGHEID
uw bestel is groot als de oceaan * ja, MENS EN DIER REDT GIJ

Hoe kóstbaar, o heer, IS UW LIEFDE
de mensenkind'ren schuilen in de SCHADUW VAN UW VLEUGELS

Zij drinken van de overvloed VAN UW HUIS
gij laaft hen met een STROOM VAN HEERLIJKHEDEN

Want bij ú is de BRON VAN LEVEN
door uw LICHT ZIEN WIJ HET LICHT

Bewijs uw goedheid aan hen die U ERKENNEN
uw gerechtigheid aan WIE OPRECHT VAN HART ZIJN

Laat de voet van de hoogmoedige MIJ NIET RAKEN
de vuist van de ZONDAAR MIJ NIET NEERSLAAN

Zie daar:* zij die kwaad doen ZIJN GEVALLEN
zijn néergeslagen EN STAAN NIET MEER OP

Ere