

PSALM 51 MISERERE MEI DEUS



Wees mij genadig, o god, IN UW GOEDHEID
wis mijn misdaden uit *
in uw EINDELOOS ERBARMEN
was mij grondig VAN MIJN SCHULD
en REINIG MIJ VAN ZONDE

Want ik beken :*
ik HEB MISDREVEN
mijn zonde STAAT MIJ STEEDS VOOR DE GEEST
tegen u alleen heb IK GEZONDIGD
ik deed wat KWAAD IS IN UW OGEN
hh. Uw oordeel is daar-OM TERECHT
- EN UW VONNIS JUIST

Ja, in schuld ben IK GEBOREN
in zonde heeft mijn MOEDER MIJ ONTVANGEN
maar gij verlangt een ZUIVER GEWETEN
en schenkt mij daarom INZICHT IN MIJZELF

Besprenkel mij met hysop *
en IK ZAL REIN ZIJN
was mij *
en ik zal WITTER ZIJN DAN SNEEUW
laat mij weer blijdschap en VREUGDE HOREN
laat de beenderen weer juichen *
die door U GEBROKEN ZIJN

Keer uw gezicht af VAN MIJN ZONDE
en wis AL MIJN SCHULDEN UIT
schep mij, o god, een ZUIVER HART
en maak mijn GEEST NIEUW EN STANDVASTIG

Stoot mij niet weg van UW GELAAT
neem uw heilige GEEST NIET WEG VAN MIJ
geef mij weer de vreugde VAN UW HEIL
en laat groot-MOEDIG UW GEEST MIJ BIJSTAAN

Dan kan ik verdwaalden uw WEGEN LEREN
en keren ZONDAARS TOT U TERUG
bewaars mij voor bloedschuld, o god *
god, DIE MIJ REDT
en mijn tong zal uw recht-VAARDIGHEID BEZINGEN

Heer, OPEN MIJN LIPPEN
dan zal mijn MOND UW LOF VERKONDIGEN
gij wenst het offer niet *
dat ik U ZOU BRENGEN
in brandoffers immers VINDT GIJ GEEN VOLDOENING
hh. Mijn offer daarom, o god *
is een ge-BROKEN GEEST
een rouwmoedig en vermorzeld hart *
o GOD, VERWERP HET NIET

Wil aan Sion VOORSPOED SCHENKEN
bouw de muren van Je-RUSALEM WEER OP
dan zullen de juiste offers u behagen *
brandoffers VOLGENS UW WET
dan zal men weer stieren OP UW ALTAAR LEGGEN

Ere