

PSALM 57 MISERERE MEI DEUS



Wees mij genadig, o god, wees mij genadig *
bij u WIL IK SCHUILEN
schuilen in de schaduw van uw vleugels *
tot het ge-VAAR GEWEKEN IS

Ik roep tot god, tot de ALLERHOOGSTE
tot de GOD, DIE VOOR MIJ OPKOMT

Uit de hemel zal hij mij redding brengen, *
hij daagt mijn VIJANDEN UIT
god zal zijn goedheid en trouw be-WIJZEN EN MIJ REDDEN

Want ik lig tussen leeuwen, die MENSEN VERSLINDEN
met tanden als lanssen en pijlen,*
met een TONG, SCHERP ALS EEN ZWAARD

Verhef u boven de hemel, O GOD
laat stralen uw glorie OVER HEEL DE AARDE

Zij hebben voor mijn voeten een net gespannen *
om mij NEER TE DWINGEN
voor mij een kuil gegraven, *
waar zij ZELF IN ZULLEN VALLEN

Mijn hart is gerust, o god, mijn HART IS GERUST
ik wil voor u ZINGEN, VOOR U SPELEN

Word wakker mijn ziel,*
word wakker, HARP EN LUIT,
ik wil de DAGERAAD GAAN WEKKEN

U, heer, wil ik prijzen BIJ DE VOLKEN
en u be-ZINGEN BIJ DE NATIES

Want tot boven in de hemel REIKT UW GOEDHEID
tot in de WOLKEN REIKT UW TROUW

Verhef u boven de hemel, O GOD
laat stralen uw glorie OVER HEEL DE AARDE

Ere