

# PSALM 6 DOMINE NE IN FURORE



Straf mij niet in uw TOORN, O HEER  
en pijnig mij NIET IN UW ONTSTEMMING

Wees mij genadig IN MIJN ZWAKHEID  
genees mij heer, WANT MIJN BEEND'REN BREKEN

In verwarring IS MIJN GEEST  
hoe LANG NOG, HEER, HOE LANG ?

Keer om en red mijn ZIEL, O HEER  
verlos mij om- WILLE VAN UW LIEFDE

Want wie zal van u spreken ALS HIJ DOOD IS?  
wie zal u LOVEN IN HET GRAF ?

Ik ben moe van AL MIJN KREUNEN  
elke nacht huil ik in mijn kussens \*  
en is mijn BED DOORWEEKT MET TRANEN

Mijn ogen staan van WANHOOP DOF  
ge- BROKEN DOOR MIJN VIJAND

Ga weg van mij, gij GODDELOZEN  
want mijn tranen zijn DOOR DE HEER GEZIEN

Hij heeft geluisterd NAAR MIJN SMEKEN  
en zal MIJN GEBED VERHOREN:

Laat al mijn vijanden beschaamd zijn EN GEBROKEN  
laat hen snel afdruipe EN TE SCHANDE STAAN

Ere