

# PSALM 63 DEUS DEUS MEUS



Gij zijt mijn GOD, U ZOEK IK  
mijn ZIEL VERLANGT NAAR U  
mijn lichaam ver-LANGT NAAR U,  
zoals dor LAND, DAT SNAKT NAAR WATER

Zo zie ik naar u uit IN UW HEILIGDOM  
ik wil uw macht en HEERLIJKHEID AANSCHOUWEN  
uw goedheid is beter dan het LEVEN ZELF  
mijn lippen zullen U VOOR ALTIJD ROEMEN

Zo wil ik u prijzen mijn LEVEN LANG  
uw naam herhalen MET GEHEVEN HANDEN  
zelfs met merg en vet zal ik te-VREDEN ZIJN  
als mijn mond en lippen U MAAR KUNNEN PRIJZEN

Zelfs op mijn bed moet ik AAN U DENKEN,  
's nachts, ALS IK WAKKER BEN  
u bent altijd mijn HELPER GEWEEST  
ik was gelukkig in de SCHADUW VAN UW VLEUGELS  
*hh.* Mijn ziel wil daarom BIJ U ZIJN  
zodat uw rechterhand mij VAST KAN BLIJVEN HOUDEN

Laat hen, die mij naar het LEVEN STAAN  
belanden in het DIEPSTE VAN DE AARDE  
ten offer vallen AAN HUN ZWAARD  
een PROOI ZIJN VOOR DE JAKHALS

Dan zal de rechtvaardige zich in GOD VERHEUGEN  
zal hij, die god trouw zwoer, zich ge-LUKKIG KUNNEN PRIJZEN  
maar wat betreft de LEUGENAARS:  
hen WORDT DE MOND GESNOERD

Ere