

PSALM 70 DEUS IN ADIUTORIUM



Haast u, o god, mij TE BEVRIJDEN
heer, HAAST U MIJ TE HELPEN

Laat hen beschaamd staan en in verwarring, *
die uit zijn OP MIJN DOOD
laat hen terugdeinzen en te schande worden, *
die naar mijn ONDERGANG VERLANGEN

Zij moeten zich omkeren, ver-VULD VAN SCHAAMTE
zij, die roepen: *
hij krijgt EIND'LIJK WAT HEM TOEKOMT

Maar laat allen, die u zoeken, ZICH VERBLIJDEN
laat hen, die u als redder kiezen, steeds kunnen zeggen: *
- GROOT IS MIJN GOD

Ikzelf ben arm en ZO ELLENDIG
haast u, o GOD, OM MIJ TE HELPEN

U bent mijn hulp en MIJN BEVRIJDER
heer, WACHT TOCH NIET LANGER

Ere